

# Τα αδέσποτα στην πόλη μου



Το πρόβλημα των αδέσποτων το βιώνουμε καθημερινά τόσο στην πόλη των Γιαννιτσών, όσο και στα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Δεν πρόκειται για τοπικό, αλλά για πανελλαδικό φαινόμενο. Αδέσποτα συναντά κανείς σε κάθε γωνιά. Μαθαίνουν να επιβιώνουν μόνα τους και εκτίθενται συνεχώς σε χιλιάδες κινδύνους! Είναι απροστάτευτα και το προσδόκιμο της ζωής τους δεν ξεπερνά συνήθως τα 2 χρόνια, χρόνια δύσκολα απ' ό,τι αποδεικνύεται στην πράξη.

Υπεύθυνοι για τα αδέσποτα που περιπλανιούνται αβοήθητα και σε άσχημη κατάσταση είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Πολλές φορές δεν διαθέτουμε την απαιτούμενη υπευθυνότητα για τη φροντίδα τους και επιλέγουμε να τα αφήνουμε ελεύθερα στην τύχη τους, με τη σκέψη πως ίσως θα είναι καλύτερα ή πολλές φορές χωρίς καν να σκεφτούμε τις επιπτώσεις που θα προκύψουν από αυτή μας την πράξη. Αυτές οι πρακτικές μας καθιστούν αυτομάτως ανεύθυνους!

Προφανώς δεν αναλογιστήκαμε ποτέ πόσο επικίνδυνο είναι να αφήσουμε κάποιο ζώακι στους δρόμους επειδή εμείς οι ίδιοι δε μπορούμε ή έχουμε βαρεθεί να το φροντίζουμε! Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ταλαιπωρηθεί και θα έχει άσχημο τέλος, ίσως και επώδυνο, καθώς θα είναι εκτεθειμένο σε πολλές αρρώστιες ελλείψει κτηνιατρικής φροντίδας, ενώ υπάρχει περίπτωση να πέσει θύμα κακοποίησης, τραυματισμού ή και θανάτωσης από ασυνείδητους ανθρώπους (π.χ. αυτοκινητιστικά ατυχήματα, φόλες και σωματική κακοποίηση).

Παράλληλα δεν του παρέχεται τροφή και αναγκάζεται να τρώει ό,τι βρει για να επιβιώσει, ενώ ζευγαρώνει και γεννά κατ' επανάληψη (ένας σκύλος γεννά 2 φορές ανά έτος 8-12 κουτάβια), με αποτέλεσμα να συνεχίζεται ανεξέλεγκτα ο φαύλος κύκλος των αδέσποτων. Το κατοικίδιο απαιτεί μεγάλη ευθύνη και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ πρέπει να θεωρείται παιχνίδι, αφού χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα.

Λύση στο πρόβλημα θα μπορούσε να δώσει η δημοτική αρχή με τη συνεργασία όλων μας και το σχεδιασμό ενός προγράμματος που θα στοχεύει στην καταγραφή και τη σταδιακή μείωση του

αριθμού των αδέσποτων ζώων. Η οργανωμένη στείρωση και η υιοθεσία, η εξασφάλιση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η εξασφάλιση τροφής/νερού και άλλες παρεμβατικές δράσεις σε θέματα προστασίας τους θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένα. Τέτοια προγράμματα, θέτουν τις βάσεις μιας πολιτισμένης αντιμετώπισης των «άστεγων» ζώων.

Ο Δήμος Πέλλας έχει ήδη αναρτημένους στην ιστοσελίδα του δύο φορείς διαχείρισης των αδέσποτων ζώων:

- 1) Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Πέλλας – Γραφείο Αδέσποτων και
- 2) Το Σύλλογο Ζωόφιλων Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας

Ωστόσο οι παραπάνω φορείς από μόνοι τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα, αφού η αλήθεια είναι ότι όλοι μας είμαστε δημιουργοί του προβλήματος, και συγχρόνως είμαστε αυτοί που μπορούν να αλλάξουν την τραγική αυτή κατάσταση.

Ας βοηθήσουμε λοιπόν ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί στη σωστή διαχείριση των αδέσποτων, ώστε όλα τα ζώακια να βρουν ένα σπίτι να μείνουν, να τρέφονται σωστά και να είναι υγιή. Είναι σημαντικό επιπλέον να σταματήσουμε τις εστίες αναπαραγωγής τους, που συνήθως είναι οι κτηνοτροφικές μονάδες, οι ασυνείδητοι κυνηγοί και οι ανεύθυνοι δημότες. Επομένως είναι σκόπιμο:

Όταν συναντάμε κάποιο ζώο μόνο του στο δρόμο να μην θεωρούμε αυθαίρετα ότι είναι κάποιο επανενταγμένο αδέσποτο. Μπορεί να είναι χαμένο, εγκαταλελειμμένο ή να έχει ανάγκη ιατρικής φροντίδας. Είναι σκόπιμο να το πλησιάσουμε προσεκτικά, να τσεκάρουμε αν έχει ταυτότητα κι αν έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε κάποιο κτηνίατρο να το σκανάρει για να διαπιστώσουμε αν διαθέτει τσιπάκι. Ενημερώνουμε το Δήμο ή τη φιλοζωική της περιοχής και σε καμία περίπτωση δεν το παρατάμε. Αν βιαζόμαστε και δεν έχουμε χρόνο, ζητάμε βοήθεια από τα γύρω καταστήματα και σπίτια μήπως μπορούν να το κρατήσουν μέχρι

# Τα αδέσποτα στην πόλη μου



να βρεθεί λύση. Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται υπερβολικό όλο αυτό, αλλά δυστυχώς αν δεν ασχοληθείς εσύ, εγώ, όλοι μας είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάτι κακό.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίσης οι ιδιοκτήτες να στερώνουμε το σκύλο μας, συμβάλλοντας στον περιορισμό του αριθμού των αδέσποτων.

Με την τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης (υποχρεωτική βάσει νόμου) ο σκύλος μας έχει πάντα μαζί του τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε σε περίπτωση που τον χάσουμε να μπορούν να τον οδηγήσουν πίσω σε εμάς.

Αν προσφερθεί λίγη βοήθεια απ' όλους μας θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας! Να μην υπάρχουν πια αδέσποτα γιατί όλα θα έχουν πλέον βρει ένα σπίτι και έναν ιδιοκτήτη και επιπλέον θα έχει σταματήσει η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να μετατρέψουμε τον τόπο μας σε ένα πολιτισμένο τόπο.

**Μαρίνα Σάμου**  
2ο ΕΠΑ.Λ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ